

Mission Wonderlust

Dat gevoel van je ogen wijd open, een grote glimlach zuchtend 'WAUW'. Dat lampje wat ineens je wereld verlicht door dat ene inzicht wat het woord bijzonder onderstreept. Dat moment, uit het niets, als een donderslag bij heldere hemel. Geen gewone verbazing, nee, dit gaat tot je core, je hart. Verwondering... Wat heeft jou voor het laatst verwonderd?

Je buurjongen die al een jaar lang de boodschappen voor de mevrouw om de hoek doet; dat ene moment waar je liggend in het gras vol bewondering naar de imponerende sterrenhemel kijkt of een vriendin die op vrijdagavond taalles geeft aan een Syrische moeder. Wat heeft jou voor het laatst verwonderd? Wanneer raakt het jou, niet alleen als verbazing of bewondering, maar in je hart?

Jezus doet ons voor hoe verwonderen werkt als hij door de volgepakte straten van Jericho loopt (Lukas 19-1:10) en zichzelf uitnodigt bij Zacheüs. Zacheüs wordt gezien als een slechte man, omdat hij als tollenaar (belastinginner) vaak teveel geld vraagt en het voor zichzelf achterhoudt. Niemand wil zich met hem inlaten. Jezus kiest anders en zegt juist: 'Kom, Ik wil je leren kennen. Kom, Ik wil een relatie met jou.' Verwondering...

Zacheüs zelf is zo onder de indruk van Jezus' ontvankelijkheid dat hij ervoor kiest om al het geld in viervoud terug te geven en nog eens de helft van zijn bezittingen aan de armen geeft. Hij is een veranderd man.

Jezus geeft ons een voorbeeld in verwonderen. Hij treedt iedereen met een open blik tegemoet en kijkt zonder oordeel. Hij zet de eerste stap. Daar waar dienen en verbinding samenkomen. Connect to serve, serve to connect. Met een klein gebaar, een scherp zintuig of totaal onverwacht kan iets gewoons, iets alledaags, je ineens overvallen als bijzonder, als 'WAUW' en landen in je hart.

Door je aan te melden voor jouw project heb jij ook een eerste stap gezet richting verwondering. We dagen jou uit om de Mission Wonderlust aan te gaan. Niet alleen tijdens het project zelf, maar ook in de voorbereiding en in je dagelijks leven. Kijk goed om je heen, want de vraag blijft op welk moment of waarover jij verwonderd gaat zijn.

Hoe ga jij Jezus' voorbeeld volgen? Ga jij deze missie aan?

