

Mijn naaste en ik



Vorbereiden

Voor deze bijeenkomst is het een keer leuk dat jullie als groep met elkaar gaan eten. Bijvoorbeeld bij iemand thuis. Zorg dat iedereen meedoet met het eten koken. Deel bijvoorbeeld de groep in tweetallen en laat elk tweetal voor een gerecht zorgen.

Om echt in de stemming van het project te komen kun je deelnemers vragen een gerecht te koken dat past bij het land waar ze naar toe gaan.

Inleiding

Tijdens je project met World Servants gaat het niet alleen om jezelf, maar vooral om de ander, de mensen waarvoor je bouwt. Je bent niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Je zet jezelf dienstbaar in voor die ander. Je stelt jezelf op gelijke hoogte met de ander, zodat je hem of haar echt kunt ontmoeten. Dit is ook wat Jezus ons duidelijk wil maken. Hij draagt ons op om te kijken naar de armen, de zondaars en de zieken in deze wereld.

Dienstbaar zijn is niet voor iedereen gemakkelijk. Hier in Nederland zijn wij er zo aan gewend dat wij het goed hebben en alles kunnen krijgen wat we maar willen, dat we vaak niet letten op mensen die het minder hebben dan wij.

Jezus was en is God, maar toen Hij op aarde rondliep stelde hij zich dienstbaar op tegenover de mensen die geen goede positie in de samenleving hadden. God maakte Zich aan hen gelijk. Laten wij dit voorbeeld proberen te volgen.

Verwerking

Vandaag ga je als groep eten met elkaar. Er moeten veel dingen gedaan worden: er moet eten gekocht en gekookt worden, de tafel moet gedekt worden, het eten moet geserveerd worden en natuurlijk moet er afgewassen worden.

- Help elkaar bij deze taken. Laat de gastheer of vrouw niet al het werk doen, maar steek zelf ook je handen uit de mouwen.
- Bespreek tijdens het eten de volgende punten met elkaar:

Vraag:

- Wat betekent dienstbaarheid voor jou?
- Gelijkwaardigheid, hoe zie jij dit en hoe breng jij dit in praktijk?
- Tijdens je project leer je veel mensen uit de lokale gemeenschap tegen. Hoe ga jij je opstellen ten opzichte van hen?

Lees met elkaar Filippenzen 2: 1-11. Sta extra stil bij het begin van vers 2, het einde van vers 3 en vers 7.

Vraag:

- Wat vind je van deze tekst? Wat spreekt jou persoonlijk aan?
- Wat leer jij uit dit stukje? Hoe kun je hier aan werken?

Lees bij het eindigen van de maaltijd de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan: Lucas 10: 30-37. Dit verhaal kan een persoonlijke opdracht van Jezus voor jou zijn tijdens je project.

Teambuilding

Twee rijen deelnemers staan tegenover elkaar. De voorstel deelnemers van iedere rij spelen tegen elkaar. De spelleider geeft een letter. De deelnemers moeten zeggen 'ik heet..., ik woon..., ik handel...', met op de stippelijntjes een begrip met de gegeven letter. Bijvoorbeeld 'ik heet Ad, ik woon in Appingedam, ik handel in Appels'. Diegene die als eerste klaar is mag blijven staan, de 'verliezer' moet achteraan sluiten in zijn of haar rij.

Doelen

Deelnemers:

... weten wat het is om dienstbaar te zijn

... leren zichzelf niet op de eerste plek te zetten maar juist de ander

... leren op een goede manier met andere mensen om te gaan

Bijbelteksten

- 1 Petrus 2:21-22 | In de voetsporen van Jezus
- Filip. 2: 4-9 | Het belang van de ander voor ogen hebben
- 1 Joh. 3: 16-19 | Niet liefhebben met de mond maar met daden